

# Spion med Gud som øverstkommanderende

Anmeldt af Ove Klausen

**Bogen falder i tre dele. Vi følger først forfatterens forsøg på at blive godkendt som agent for det amerikanske efterretningsvæsen CIA.**

Det er ikke ligetil og giver nogle op- og nedture. Dernæst fortæller hun om sin tid som CIA-agent i nogle af verdens farligste krigszoner. Til sidst følger vi hendes og hendes mands arbejde med at hjælpe en gruppe forfulgte kristne ud af Iran.

## Fortæller levende

Hun skriver levende og på en måde, så man fra start til slut er spændt på, hvordan tingene udvikler sig. Det er ikke en agentroman med masser af action.

Hun kommenterer, at sådan er det ofte på film, men i virkelighedens verden bruger agenter det meste af tiden på at skaffe og analysere informationer. Hendes hovedopgave er at være kontaktperson for kontraspioner. Det kræver at kunne vurdere, om de er til at stole på, eller om de snyder.

At være med til møder med folk, hvor hun skal finde ud af, om de vil snyde hende eller deres



egne, er lige så spændende som ydre dramatik.

## Gud havde styr på det

Lige så naturligt som Michele Rigby Assad fortæller om, hvad hun laver i sit arbejde, fortæller hun, at hun beder til Gud. I begyndelsen fremgår det blot, at hun er kristen; i slutningen folder hun sin tro mere ud. Hun forstår, at selvom hun flere gange undervejs ikke kunne se meningen med det, hun skulle igennem, var det efter Guds plan. Han havde været hendes øverstkommanderende og haft en mening med det.

## På de vildeste eventyr med Gud

Til sidst konkluderer hun: "Det er ikke nemt at tjene Gud. Det er pinefuldt og vanskeligt. Det er ikke noget for tøsedrenge. Men hvis du lytter efter hans stemme, åbner dig for hans ledelse og forsøger at adlyde ham, vil du opleve de vildeste eventyr og bestige bjerge, du aldrig havde drømt om at kæmpe dig op ad. Gud havde et stort og godt formål med skabe mig, og han har også et stort og godt formål med dig. Det er ikke altid nemt at se, men det findes."

**Michele Rigby Assad: Ud af skjul**  
301 sider • 249,95 kr. • ProRex



# En ung H.C. Andersen fortæller

Anmeldt af Kirsten Krog

**Jens Staubrand, der har udgivet en række af Søren Kierkegaards skrifter på nudansk, er også begyndt på en serie med non-kierkegaardsværker, som han kalder dem. Denne udgivelse af H.C. Andersens "Levnedsbog" er indtil nu den anden udgivelse af værker af H.C. Andersen.**

"Levnedsbog" skriver en stadig ung H.C. Andersen om sin barndom og ungdom, om vejen fra barndomshjemmet i Odense til de første forsøg på at slå igennem i København som bl.a. skuespiller og balletdanser, gennem kvalifulde år på latinskole i Slagelse og Helsingør til han så småt slår igennem som forfatter. Man stifter bekendtskab med de mennesker, der på forskellig måde er med til at støtte ham gennem de første trænge år, og man får et indblik i den følsomme digtersjæl, der let hengiver sig til menneskers godhed, men også svinger mellem tvivl og tro på egne evner, mellem fortvivelse og selvovurvurdering. I sin beskrivelse af sig selv er han imidlertid ikke blind for sin egen forfængelighed, når det kommer til sine digteriske evner.

Gennem hele Andersens beretning skinner en barnlig tro på Gud igennem, noget naiv, men med en egen tillidsfuldhed. Han kan fx skrive: "Med hele min sjæl klyngede jeg mig til Gud" (s. 270). Samtidig røber bogen imidlertid, at H.C. Andersen troede på alles frelse. Han skriver således i beskrivelsen af sin lærer Müller, som "var af de hellige": "Jeg fandt også, at der var noget komisk deri, noget forringende Guds værd, ved at gøre ham – tværtimod Kristi ord – til en streng herre, der straffer med en evig ild uden frelse" (s. 214). På samme måde, troede han ikke på djævelens eksistens: "Men [...] det er just mit ord, at der ingen fanden er til, uden billedlig talt, og at der af en god Gud umuligt kan være et helvede til, hvor synderen evig skal pines" (s. 215). Om H.C. Andersen bibeholdt denne holdning til fortabelsen og djævelen gennem hele sit liv, er jeg ikke klar over, men den viser en side ved ham, som højst sandsynligt er ukendt for de fleste.

Bogen er fyldt med illustrationer med fyldige billedtekster, således er der fx et foto af snart sagt alle de personer, der nævnes i bogen. Der er ingen tvivl om, at der har ligget et stort arbejde i at finde alle disse illustrationer, der da også er med til at give et godt "baggrundstæppe" til H.C. Andersens beretning, men samtidig kan virke forstyrrende på læsningen - ikke mindst da layoutet er meget rodet.

**H.C. Andersens levnedsbog ved Jens Staubrand**  
288 sider • 300 kr. • SSK - Søren Kierkegaard Kulturproduktion

# At udleve et livslangt kald

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

**Ægteparret Rye Clausen skriver om et liv i mission opstået ud fra et kald, der har ført til et spændende liv med svære forhold og store udfordringer såvel som glæder og gode resultater.**

Et lyspunkt er, at de har fået lov at opleve frugterne af deres indsats, for det er ikke alle forundt, som har tilbragt hele deres arbejdsliv i mission. Her giver parret Gud al æren og tilskriver det også baglandet og deres mange bønner.

## Livet i troperne

Biografien er flot layoutet og viser, hvem der skriver, Annelise med det fortællende og Axel med det faktuelle. De har været udsendt i 30 år med lige lang tid i Tanzania og Cambodja af Luthersk Mission, hvis fokus primært er folkegrupper, der er mindst nået af evangeliet, og hvor evangelisation og diakoni er i konstant parløb. Begge lande med et hedt fugtigt klima og fremmede kultur.

Nogle læsere vil kunne gen-



kende de mange ting i hverdagen, som både kan være sjove, men også ganske besværlige! Indimellem kan man spørge sig selv, om det virkelig havde behøvet at være så krævende, som det har været, for nok skal missionærer leve et nøjsomt liv i tråd med de lokales, og

Parret fortæller om deres liv hudløst ærligt samtidig med, at de er forsigtige med ikke at fortælle alt, for livet på missionsmarken er ikke altid rosenrødt!

Det kan kun fungere med Guds hjælp, da det kan være udfordrende at samarbejde

så alligevel. Det skal dog ses i lyset af, at parret har valgt at beskrive deres egen oplevelse af missionærlivets vanskelige sider. Det er en rigtig god bog at blive klog på for dem, der overvejer et liv i mission; for alle andre viser den, hvor meget forbøn missionærer har brug for.

## Med Guds hjælp

med andre missionærer både lokale og udlændinge fra andre kulturer og kirkeretninger af mange forskellige grunde. Parret kan dog også vidne om, at Kristi kærlighed og trøst i sidste ende var stærk nok, så broderkærligheden kunne sejre. Annelise skriver: "Først og fremmest var tilværelsen rig på hverdage præget af gode oplevelser."

Det er imponerende, hvor meget ægteparret har udrettet som igangsættere med opstart af talrige projekter, undervisning og omgang med lokale, fx pionerarbejde i Cambodja og et projekt med at nå massierne i Sydtanzania. Det viser netop, at Gud kan bane en vej, hvis man er villig og modig til at gå den. Det er sket med Jesu kraft og Helligåndens ledelse.

**Annelise og Axel Rye Clausen: Kald og konsekvens – et liv i international mission**  
248 sider • 250 kr. • Logos media - En del af Forlagsgruppen Lohse